

Metro (nl)

05.07.2013  
Page: 3

Circulation: 134824

6bb7c7  
263



# «Er rust nu een verantwoordelijkheid op mij»

**BRUSSEL** Kroonprins Filip is zich goed bewust van de verantwoordelijkheid die nu op zijn schouders rust. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn eerste publieke optreden sinds bekendraakte dat hij op 21 juli de zevende koning van België wordt.

Het stond gepland als een gewoon werkbezoek, maar dat is anders uitgedraaid. Het was immers niet meer zomaar kroonprins Filip (foto) die gisterochtend in Antwerpen een bezoek bracht aan een wetenschappelijk congres rond de Belgische satelliet Proba-V, maar de toekomstige koning van België.

Omdat het zijn eerst publieke optreden was sinds woensdag bekendraakte dat koning Albert II omwille van gezondheidsredenen op 21 juli troonsafstand doet ten voordele van hem, was de pers massaal aanwezig. Voor hij het Radisson Blu Astrid Hotel in Antwerpen binnenstapte, sprak de toekomstige vorst de aanwezige pers dan ook kort toe. «Ik wil vandaag hulde brengen aan mijn vader, koning Albert II, voor zijn koningschap gedurende 20 jaar», stak Filip van wal. «Ik ben mij goed bewust van de verantwoordelijkheid die nu op mijn schouders rust. Ik zal mij blijven inzetten met



Belga / E. Lalmand

heel mijn hart. Tot 21 juli.» In zijn korte verklaring kwam Filip vastberaden en erg vriendelijk over, en dat is in het verleden weleens anders geweest. De toekomstige vorst staat niet bekend als volks en sociaal, maar eerder om zijn houderige en stuntelige imago. Bovendien maakte Fi-

lip in het verleden nogal wat fouten. In de nasleep van de affaire-Dutroux stelde hij als senator van rechtswege voor om porno te verbieden, en in 2005 maakte hij een publieke uitschuiver door een eisenbundel van de werkgeversorganisatie VBO te tekenen tegen de regering-Verhofstadt II. Maar het was vooral zijn uithaal naar het Vlaams Belang tijdens een handelsmissie naar China in 2004 die de verhoudingen tussen het paleis en de politiek op scherp zette. Van zijn houderige imago raakt Filip waarschijnlijk nooit af, en hij zal zijn land altijd proberen bijeen te houden, zoals zijn oom Boudewijn hem dat ooit opdroeg. Maar de grootste fout die hij kan maken, zo weet hij zelf maar al te goed, is een koning van forse uitspraken te zijn. Hij wil zich niet meer laten betrappen op ondoordachte uitspraken en weet dat hij zich best wat meer openstelt naar de buitenwereld. Daar lijkt hij gisteren alvast mee begonnen. ■

